



Parochie **SINT JANS ONTHOOFDING** Liempde

De kinderpagina

De grote intocht

Op de zondag voor het feest van Pasen, op Palmzondag, wordt Jezus nog bejubeld. Duizenden mensen zijn bijeen om Hem met palmtakken toe te zwaaien... Lees het verhaal en kleur daarna de kleurplaat en hang deze op in je slaapkamer. Het verhaal is gebaseerd op Marcus 11; Johannes 12.

Veel mensen bijeen om het aanstaande paasfeest te vieren



Er was veel volk in Jeruzalem. Elke dag kwamen er nog meer mensen bij om het Paasfeest te vieren. Veel mannen en vrouwen spraken over Jezus:

“Heb je het al gehoord? Hij heeft een dode man weer levend gemaakt. Ze zeggen dat die man, Lazarus, al vier dagen in het graf lag. Nou, dan ben je toch wel goed dood, is het niet? Toch heeft Jezus hem weer doen leven”. Hij komt naar Jeruzalem, wist iemand te vertellen. O ja? Dan moeten we toch naar Hem toe. Ja, Jezus kwam recht van Betanië naar Jeruzalem.

Tegen twee van zijn leerlingen zei Hij: “Ga naar het dorpje Betfage, hier vlakbij.

Je zal er een ezeltje vinden; breng het naar Mij. Als iemand je iets vraagt moet je zeggen: De Meester heeft het nodig; over korte tijd brengen we het terug.”

De leerlingen deden wat Jezus zei. De eigenaar van de ezel was blij dat Jezus zijn ezel had uitgekozen.

Met hun mantels maakten de leerlingen een zadel voor de ezel. Daar moest Jezus op gaan zitten.

Lang geleden had de profeet Zacharia geschreven: Er zal een Koning komen; Hij zal niet op een paard rijden om oorlog te voeren; Hij zal op en ezel zitten en



Hij brengt vrede onder de mensen.
Nu kon het volk van Jeruzalem zien dat Jezus die Koning was. Hij had immers altijd gezegd: "Ik wil dat je van elkaar houdt".

In grote massa trok het volk naar de stad, maar toen de mensen Jezus zagen, veranderde er iets. Iedereen zei: "Hij is daar!"

Waar hij voorbij kwam, legden ze hun mantels op de grond. Zo maakten ze een tapijt terwijl ze riepen: "Daar komt de Koning, de Zoon van God. Hij komt om ons te verlossen". De mensen klommen

in de bomen. Ze rukten palmtakken af om naar Jezus te wuiven.

Nee, ze hadden het nog altijd niet begrepen wat Jezus op aarde kwam doen. Ze wisten immers niet wat God van Hem verlangde. Ze dachten aan een nieuwe koning, zoals David geweest was.

God wilde van Jezus veel meer. Hij zou Koning worden van de hele wereld. Dat konden de mensen nu nog niet begrijpen. Er moest nog zoveel gebeuren.



Ze rukten palmtakken af om naar Jezus te wuiven



